

Evas jubileumstal

2003

Det hela började egentligen i oktober 2003 då bygdens son Peter Olsson gjorde en flygning här i våra trakter. Den väckte stor uppmärksamhet och vi insåg att ballongflygning intresserade. När vi såg detta initierade Peter till att arrangera ballong-SM 2004 i Dalsland. En ansökan lämnades in till Svenska Ballongfederationen. Och vi fick förtroendet! Men de ville att det fanns någon som stod som arrangör för evenemanget.

På det viset bildades Dalslands ballongklubb 6 december 2003, som var en lördag precis som i år. Klubbens första uppgift var alltså att anordna ett SM. Snacka om flygande start!

2004

Trots att få hade erfarenhet av hur en ballongtävling gick till lyckades vi verkligen över förväntan med arrangemanget. Allt samverkade och ordet succé är nog rätta ordet. De tävlande stortrivdes och allmänheten verkade gå man ur huse för att kolla på den färgsprakande himlen med alla ballongerna. Dalsland kom definitivt med på ballongkartan.

Vad hände sedan då? Efter vi pustat ut från vårt ”mandomsprov” gick vi lite på lågvarv. Det var lite aktiviteter i klubben men inte i någon större omfattning. Många pratade ändå ballongflygning med oss och genom ett väldigt fint samarbetet med Ballongflyg i Väst kunde vi förmedla många presentkort, vilket vi fortfarande gör, så att folk själva kan få prova på att flyga eller ge bort flygning i present.

2005

Sen var det egentligen först efter årsmötet 2005 som klubbens egen ballongverksamhet tog fart. Då beslutades nämligen att vi skulle skaffa egen ballong. Fem lokala företagare bidrog helt fantastiskt ekonomiskt till inköpet och det var; Roland Paulsson, Högsäter Betongprodukter, Irene och Ulf Örtengren, Ragnerudssjöns Camping och stugby, Jonas Eriksson, Tvetex, Anders Eriksson, Erikssons Bygg och Maskin, Kenneth och Peter Olsson, PK Data. Deras företagsloggor finns bakpå vårt ballongsläp.

Vad gör man då med en ballong? Jo man flyger med den. Vem flyger? Ja bland annat behövs det pilot för det. Och det gjorde att Kenneth och jag startade våra pilotutbildningar.

2005 var även det året då några medlemmar gifte sig uppe luften. 050505 strax efter 05 på morgonen gifte sig Jonas och Evelina uppe i en luftballong över den egna gården här norr om Högsäter.

2006

2006 fortsatte vi med skolflygningar och anordnade också uppskattat ballongmöte.

2007

Sedan 2007 var det så återigen dags för oss att anordna ett SM. Även detta blev mycket uppskattat och det kändes jättebra att kunna visa att 2004 års succé inte var en engångsföreteelse. Visserligen var inte vädrets makter med oss på samma sätt som 2004 vilket gjorde att det inte blev samma publik tillströmning.

2007 var också det året som vi fick lokalt färdigutbildade piloter. På våren blev Kenneth pilot och på hösten fick jag mitt pilotcertifikat. Det innebar även att Peter blev världsunik. Han är tydligen den ende i världen som har varit med och utbildat båda sina föräldrar till piloter.

2008

Under 2008 har vi blivit en alltmer aktiv ballongklubb. Det har blivit många flygningar och mycket folk har deltagit vid våra klubbaktiviteter.

Klubben har nu minst 2 nya piloter på gång och det känns verkligen kul och borgar för klubbens fortlevnad.

Vår ballong har i år också medverkat vid filminspelning. Inte bara genom ”våra egna filmproducenters” alster utan också vid inspelningen av filmen ”Flickan” som får premiär till våren och förhoppningsvis kommer att visas här i Högsätters bygdegård en biokväll till våren.

Varför uppmärksammas Dalslands ballongklubb?

1 Det finns helt tydligt ett stort intresse för ballongflygning vilket gör att många uppmärksammar vår aktiva klubb.

2 Vi har fått många medlemmar. Jag tycker det är extra roligt att de som var med och bildade klubben fortfarande är medlemmar samtidigt som nya strömmar till, även ungdomar. Totalt är vi nu 235 medlemmar varav 70 nya enbart i år!

3 Vi är också många aktiva och det finns mycket engagemang i klubben.

4 I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var det en väldigt stor nedgång i ballongsporten som mestadels berodde på höjda avgifter av olika slag. Att Dalslands ballongklubb i denna neråtgående trend poppade upp och har växt så enormt uppmärksammas självklart i övriga ballongsverige.

5 Utan att det låter alltför skrytsamt får vi ändå konstatera att vi är duktiga arrangörer – bli inte förvånade om det inom närmaste åren blir större ballongarrangemang som förläggs till just Dalsland.

Detta var ett axplock av vad vi sysslat med. Väldigt mycket handlar ju om ballongflygning men Dalslands ballongklubb är också en klubb med mycket social aktivitet.

Jubileumsalmanacka

En del av klubbens historia finns i den jubileumsalmanacka som tagits fram nu när vi firar 5 år. Ni som är intresserade av denna unika kalender kan beställa så ser vi till att trycka upp till er.

Hemsidan

Mer om klubben och våra verksamheter hittar ni annars på vår eminenta hemsida www.dalslandsballongklubb.se

Avslutning

Jag har aldrig tidigare sysslat med något tidigare som är så fantastiskt roligt som ballongflygning. Det attraherar alla åldrar och fascinerar samtliga och man möter nästan bara glada och positiva människor.

Jag erkänner att jag känner mig faktiskt mycket stolt som fått vara med som ordförande dessa första fem åren i Dalslands ballongklubbs historia. Som det ser ut just nu verkar det kunna bli många år till för klubben och det tycker jag vi ska skåla för. Några som är vana att hantera champagne är ju just ballongpiloter, så därför ber jag att samtliga piloter här ikväll kommer fram och hjälper till. Även blivande piloter är välkomna att hjälpa till så alla får något att skåla i.

Ett fyrfaldigt leve för Dalslands ballongklubb. Hipp, hipp, HURRA, HURRA, HURRA, HURRA.

SKÅÅÅL!